

Ενότητα 16η

Νιώθω...



Στην ενότητα αυτή:

1. Θα μάθεις να μιλάς για τα συναισθήματά σου.
2. Θα μάθεις ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα για να εκφράζεις αυτά που νιώθεις.
3. Θα μάθεις να βρίσκεις αντίθετα συναισθήματα.
4. Θα μάθεις να κλίνεις το ρήμα «νιώθω» και άλλα ρήματα όπως αυτό.
5. Θα γράψεις τις σκέψεις σου για τη «**ΦΙΛΙΑ**» και θα φτιάξεις τη συνταγή της φιλίας!

Δευτέρα 18.5.20

Βιβλίο Μαθητή σελ. 76

Το παιδί με το ακορντεόν



Στη σελ. 76, διαβάζουμε το κείμενο που μιλάει για τον Σέργιο, ένα παιδί που κερδίζει μια υποτροφία στη μουσική με τη βοήθεια των φίλων του.

Στο κείμενο αυτό υπάρχουν πολλές λέξεις και εκφράσεις για διάφορα **συναισθήματα**, **αγωνία**, **χαρά**, **συγκίνηση**, **ενθουσιασμός**.

Εντοπίζουμε μέσα στο κείμενο όλες τις λέξεις και τις εκφράσεις που προδίδουν κάποιο συναίσθημα και τις κυκλώνουμε.

Ξέρετε κι άλλα συναισθήματα; Σκεφτείτε για λίγο... ποια συναισθήματα έχετε νιώσει;

φόβος, λύπη, πόνος, θυμός, χαρά, ευτυχία, ανυπομονησία, έκπληξη και πολλά άλλα...



Για να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε, έχουμε και ουσιαστικά και ρήματα;

Ναι, έχουμε ουσιαστικά και ρήματα, όπως επίσης πολλά επίθετα και πολλές εκφράσεις.



Εργασίες:

1. Ανάγνωση: Να διαβάσεις μεγαλόφωνα το κείμενο της σελίδας 76, τρεις φορές.
2. Τετράδιο Εργασιών β' τεύχος, σελίδα 27, άσκηση 1.
3. Αντίγραψε στο τετράδιό σου τα ρήματα βάζοντάς τα σε αλφαβητική σειρά.

Λύση της άσκησης 1:

Ρήματα	Ουσιαστικά	Επίθετα
χαίρομαι	χαρά	χαρούμενος
ενθουσιάζομαι	ενθουσιασμός	ενθουσιασμένος
ευτυχώ	ευτυχία	ευτυχισμένος
ηρεμώ	ηρεμία	ήρεμος
θυπάμαι	θύπη	θυπημένος
στεναχωριέμαι	στενοχώρια	στενοχωρημένος
ζηλεύω	ζήλια	ζηλιάρης
θυμώνω	θυμός	θυμωμένος
φοβάμαι	φόβος	φοβισμένος



Ελέγχω την
ορθογραφία
των λέξεων

Τρίτη 19.5.20

Βιβλίο Μαθητή σελ. 77

Το τραγούδι του κλόουν

Διαβάζουμε το ποίημα «Το τραγούδι του κλόουν», στη σελίδα 77 του βιβλίου μας.

Δεν έχεις πού να κοιμηθείς
δανείσου το παπούτσι μου.
Δεν έχεις πού να ζεσταθείς
δανείσου την καρδιά μου.



Δεν έχεις πού να πιεις νερό
ξεδίψασε στο δάκρυ μου.
Δεν έχεις πού να ονειρευτείς
δανείσου τα όνειρά μου.

Γιώργος Μαρίνος

Εργασίες:

1. Ανάγνωση: Να διαβάσεις μεγαλόφωνα το πιο πάνω ποίημα, τρεις φορές.
2. Τετράδιο Εργασιών β' τεύχος, σελίδες 28 και 29, ασκήσεις 2,3,4 και 5.
3. Μικρός Ποιητής: Γράψε το δικό σου ποίημα συμπληρώνοντας τους πιο κάτω στίχους.

Δεν έχεις πού να στηριχτείς

.....
δεν έχεις πού να ντυθείς

.....
δεν έχεις πού να φας

.....
δεν έχεις πού να φανταστείς



Λύσεις ασκήσεων του Τετραδίου Εργασιών:

Άσκηση 4 σελ.29

Ο Λουκάς χαίρεται.

Η Γαλήνη ενθουσιάζεται.

Η Χαρά λυπάται.

Ο Αρμπέν ντρέπεται.

Η Βάγια ευχαριστιέται.

Άσκηση 5 σελ.29

λύπη

αγάπη

ευτυχία

ενθουσιασμός

φόβος



δυστυχία

απογοήτευση

τόλημη

χαρά

μίσος

Καλό Διάβασμα!



Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά!

